



# Tranås/Ydre Släktforskarförening

---

*Medlemsblad våren 2015*

---

## Vårutflykt till Knutstorps Herrgård

Sidan 3



## Utdrag ur Kommunalstämman med Tranås Köping 1896

Sidan 11

## Föreningen fyller 30 år

Sidan 8



## Kallelse till årsmötet

Sidan 5

---

# En ordförandes tankar

Vår släktforskarförening fyller 30 år 2015. Lite historik finns längre fram i bladet så därför behöver jag inte orda mer om det här. Men ändå, hur länge är 30 år? Man måste nästan ha något att anknyta till för att få lite perspektiv. Om jag skriver att 1985 var det året som många människor blev sjuka i Hongkong-influensa. Tage Danielsson avled i oktober. Eurovision Song Contest sändes från Göteborg med Lill Lindfors som programledare och hon tappade kjolen. Det minns vi ju hur vi höll andan vid det missödet! Alltså det är ganska många år som föreningen funnits till.

Under denna tid har många deltagit i vår kursverksamhet. Tänk så många fantastiska människor man träffat och fortfarande träffar som kursledare. Några av deltagarna har hittat sin biologiska far eller mor och deras glädje har varit lätt att förstå. Andra har fått aha-upplevelser, både positiva och negativa och många har sagt att vi öppnat en helt ny värld för dem. För visst är det så det känns, som att träda in i en annan värld, så fjärran från den tid vi lever i idag. Under den nu pågående kursen har vi med hjälp av Ancestry försökt spåra några förfäder som utvandrade till Amerika. Detta är inte enkelt, då många bytte till andra namn när de kom över. Ibland är både ort och plats felstavat. Eller vad sägs om Trehörna som blev Treparna. Här gäller att ha fantasi och tålmod om man ska hitta rätt. Det är mycket intressant att läsa Göteborgs Poliskammars förteckning över utvandrare (Arkiv Digital). Där kan man se vilket fartyg våra förfäder steg ombord på och man häpnar över hur många som gav sig iväg. Sida upp och sida ner med namn på utvandrare och det var många avgångar under året. Vilka modiga människor som gav sig ut på den långa sjöresan till det främmande landet. Jag vågar mig knappt ut på Sommens bölja under sommaren!



I detta medlemsblad får ni bland annat kallelse till årsmöte. Vi har förlagt det till Hembygdsgården i Tranås för att göra det lite festligare. Ingen ska behöva frysa där i år har innehavarna lovat. Föreningen bjuder på kalaset men vi måste ha din anmälan.

Därefter fortsätter vi traditionsenligt med berättarkväll och vårutflykt. Ni får gärna ta med er äkta hälft eller någon bekant på våra medlemsmöten. Kul för dom att se hur trevligt vi har det. Nu ser vi fram emot en fin vår och sommar och så är ni alla välkomna till föreningens verksamhet 2015 !

**Gerd Brisfjord Karlsson**  
**Ordförande**

---

## Nya medlemmar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen och hoppas att ni ska trivas hos oss!

Torbjörn Aronsson, Tranås

Stig Bjelkered, Tranås

Eva Borg, Tranås

Lisbet Bånge, Tranås

Maiken Creutz Arespång, Nävekvärn

Margareta Düke, Tranås

Berit Ekberg, Tranås

Nilla Ekberg, Mariannelund

Rose-Marie Gustavsson, Tranås

Eivor Hellmansson, Tranås

Leif Hellmansson, Tranås

Karin Norblad, Tranås

Per-Olof Rydh, Tranås

Eva Stockhaus-Åberg, Tranås

Kjell-Åke Trygg, Tranås

Torbjörn Wirf, Enköping

# Program våren 2015

## *Släktforskningens dag*

**Lördagen den 21 mars**

**kl. 11.00 - 14.00**

Klockan 11.00 "Från Tranås kvarn till Tranås Köping" Anders Johansson berättar och visar kartor från 1769 till 1875. Passa på att ta del av föreningens samlingar och databaser. Kaffeservering.

Plats: föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås



## *Föreningens Årsmöte*

**Lördagen den 28 mars kl. 15.00**

Föreningen firar 30 år. Sven-Olof Franzén medverkar. Se kallelse sidan 5. **OBS! Anmälan**

Plats: Hembygdsgården i Tranås

## *Berättarkväll*

**Torsdagen den 16 april kl. 18.30**

Dags för vår traditionella berättarkväll, med olika berättelser av föreningens medlemmar. Kaffeservering.

Plats: föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås

## *Vårutflykt till Knutstorps Herrgård*

**Lördagen den 9 maj**

Vi besöker det anrika "vinslottet" Knutstorps Herrgård i Flisby socken. Platsen där klassikern Knutstorps Sparkling skapades bjuder på unika natur- och kulturmiljöer. Visningen av slottet kostar 40:- per person. På återresan stannar vi även till i Bredestad.

Ta med fikakorg! **Anmälan senast 4/5 till webmaster@tranasydre.se eller till Iréne Nordell 0140-14057.**

Samling kl 9.45 på Parkhallens parkering i Tranås för samåkning. (Visningen startar kl 10.30).



# Folksam

Lars Karlsson

Tel. 0140-153 05, 076-125 30 39

 **Studieförbundet  
Vuxenskolan**

Tranås

0140-163 04

## Föredrag med Kalle Bäck

En kväll i början av september bjöd Släktforskarföreningen in till föredrag med Kalle Bäck. Vilken kväll det blev! 78 personer kom för att lyssna på hans föredrag under rubriken ”Byn, gården och människorna”.

Kalle tog oss med på en resa 200 år bakåt i tiden och berättade om hur man levde då, och om vår landskapsbild som var helt annorlunda än nu. Kalle Bäck är en fantastisk berättare och ingen besökare gick nog hem besviken.

Alla intäkter under kvällen gick till Världens barn. Tillsammans med lokalhyran som Svenska Kyrkan skänkte, blev det 4.400 kronor från vår förening.



---

## Sportlovsaktivitet

Tisdagen 10 februari arrangerade föreningen en aktivitet för sportlovslediga ungdomar. Ledare var Oskar Karlsson, Elisabeth Linderfalk och Jörgen Jonsson. Ett antal intresserade ungdomar deltog och fick veta mer om vad släktforskning går ut på.



## Medlemsöppet tisdagar

Som tidigare inbjuder vi våra medlemmar att besöka vår lokal på Storgatan 50 (in på gården) för att ta del av vårt arkiv. **Mellan kl. 17.00 - 20.00 på tisdagar, till och med april månad**, är du välkommen att titta in. Du har då tillgång till Sveriges befolkning under åren 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990. Även Sveriges dödslista, Begravda i Sverige, Arkiv Digital, Ancestry och mycket, mycket annat som är användbart i släktforskningen. Ansvariga för denna verksamhet är Jörgen Jonsson och Elisabet Linderfalk. De är kunniga släktforskare och hjälper till med det mesta om du så vill. En kopp kaffe och en pratstund är också ett populärt inslag under kvällen.



*Sven-Olof Franzén medverkar på  
föreningens årsmöte*



*Bild från årsmötet 2012 också i Hembygdsgården*

**Kallelse**  
till  
**ÅRSMÖTE**  
**Med Tranås/Ydre**  
**Släktforskarförening**  
Lördagen 28 mars 2015  
Klockan 15.00  
i Hembygdsgården, Tranås

Vi firar 30-årsjubileum.  
Sven Olof Franzén kåserar om  
föreningen.

\*\*\*\*\*

Sedvanliga  
Årsmötesförhandlingar

\*\*\*\*\*

Föreningen bjuder på  
smörgåstårta, kaffe och kaka.

Anmälan till Gerd tel. 0140-  
16159 senast 18 mars.

***Välkomna!***

**Förslag till dagordning för årsmötet**

1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska årsredovisning
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Val av föreningens ordförande för ett år
11. Val av tre styrelseledamöter för två år
12. Val av en styrelseledamot för ett år, fyllnadsval
13. Val av två revisorer för ett år
14. Val av en revisorssuppleant för ett år
15. Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år, varav en sammankallande
16. Fastställande av medlemsavgift för 2015
17. Övriga frågor
18. Avslutning

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För Tranås/Ydre Släktforskarförening 2014

## Föreningens styrelse och förtroendevalda

Ordförande Gerd Brisfjord Karlsson

Vice Ordförande Gunnar Malmberg

Kassör Ingegerd Fransson

Sekreterare Anders Johansson

Vice Sekreterare Elisabeth Linderfalk

Ledamöter Iréne Nordell

Jörgen Jonsson

Revisorer Lennart Ring

Gösta Sanfridsson

Revisorssuppleant Sven-Olof Friman

Valberedning Lars Karlsson

Bo Fransson

Lennart Sandgren

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda möten.

Föreningen hade vid årets slut 241 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 50 kr för familjemedlem. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

## Medlemsträffar och arrangemang

Årsmöte hölls den 8:e Mars i föreningslokalen med ca 30 deltagare, efter sedvanliga årsmötes-förhandlingar så underhöll Kaj Johansson med sång och musik, samt berättade om sitt liv som barnhemsbarn.

Lördagen den 15:e Mars anordnades Släktforskningens dag, denna gång på biblioteket i Österbymo. Besökarna guidades av Karin Johansson i utställningen av A.C. Hultgrens bilder. Föreningen visade också släktforskning för ett antal intresserade besökare.

Den 10 April var det dags för den traditionella berättarkvällen. Kvällen började med en berättelse ur Säby födelsebok, och fortsatte med berättelser av John Madsen och Björn Gustafsson. John berättade om ett barnhemsbarn som hade både okänd fader och okänd moder, men forskning visade att barnet förmodligen hade mycket välbärgade föräldrar. Björn berättade om sitt liv från fönsterputsare till slöjdare.

Lördagen den 17 Maj anordnades en utflykt till Hullaryd. Ingrid Persson visade oss det gamla tingshuset, som numera är privatbostad och vi fick även se häradshäktet som hörde till tingshuset. Sedan blev det en kortare bilfärd ut till den gamla avrättningsplatsen och därefter tillbaka till Thelegården för fika. En mycket lyckad utflykt i perfekt väder.

Den 11 Augusti anordnade föreningen tillsammans med Karocell production en konsert med rubriken "Musik i krigets skugga". Rubriken hänsyftar på att det är 100 år sen första världskrigets utbrott och musiken denna kväll skulle bestå av verk av kompositörer som skrev sin musik under krigsåren. Artister för kvällen var Karolina Schönbeck cello och Katarzyna Kraszewska piano. Kommunfullmäktiges ordförande Per Ulfso berättade vad som hände i Tranås 1914-1918. Tyvärr så besöktes detta evenemang endast av 8 personer.

Den 11 September anordnades ett föredrag med Kalle Bäck. 78 personer kom för att lyssna på hans föredrag under rubriken "Byn, gården och människorna". Kalle tog oss med på en resa 200 år bakåt i tiden och berättade om hur man levde då, och om vår landskapsbild som var helt annorlunda mot nu. Alla intäkter under kvällen gick till Världens barn, och inträdesavgiften tillsammans med Svenska Kyrkan, som bidrog med lokalhyran, blev det 4.400 kr till Världens Barn från vår förening

Den 16 Oktober träffades ett 40-tal av föreningens medlemmar och hembygds-kännaren Ove Rubenson som berättade om "Det gamla Säby". Ove hade många historier om gamla tider i Säby socken, långt innan det fanns en ort med namnet Tranås.

Arkivens dag, den 8 November, anordnades i år tillsammans med Holavedens hembygdsförening som ställde ut delar av sitt material, tillsammans med släktforskarföreningens material. Det var en strid ström av besökare hela dagen, uppskattningsvis 40-50 personer.

Sista aktiviteten för året var julkaffe den 4 December. Mattias Enell underhöll med sång och musik. Denna aktivitet besöktes av ca. 30 deltagare.

## Kursverksamhet och forskning

Under våren hade föreningen 11 deltagare i fortsättningskurs i släktforskning och under hösten samma antal 11 personer i grundkurs för släktforskning. Både vårens och höstens kurser var uppdelade på eftermiddags- och kvälls-kurser.

Liksom tidigare år har våra lokaler varit öppna på tisdagseftermiddagarna för medlemmar som vill använda materialet i vårt arkiv och träffa andra medlemmar. I vår lokal finns 6 stationära datorer, två bärbara samt projektor och filmduk som kommer till flitig användning. De förändrade öppettiderna, 17-20, ledde till fler besökare och det var ofta fullt vid alla datorer på tisdagarna.

## Övrigt

1 st ny dator inköptes i början av året.

24 Maj deltog föreningen i Föreningens dag, då ortens föreningar hade chansen att visa upp sin verksamhet på Missionsgatan och Storgatan.

8 december deltog föreningen i Vuxenskolans Hantverksdag och öppet hus. Vi informerade och visade hur forskning går till för flera intresserade.

13 december deltog Gerd i Rotarys lunchmöte på Stadshotellet. Informerade om släktforskarföreningens verksamhet samt lite om hur forskningen går till. Sven-Olof Fransén, medlem i föreningen, berättade om sådant han hittat i sin forskning.

Under året har vi sålt ovanligt många av Olof Mattssons CD Ydre Gårdar och torp. Vi har sålt till olika platser i Sverige men också till Danmark. Mattssons CD omfattar nu förutom Ydre också Tidarsrum, Kisa, Västra Eneby, Oppeby och Kättilstad samt Hycklinge i Kinda kommun.

## Slutord

Som helhet var 2014 ett aktivt år och alla arrangemang har varit mycket välbesökta. Medlemsantalet är stabilt och ökar något. Intresset för släktforskning är fortsatt stort. Styrelsens ambition är att föreningen ska vara en tillgång för våra medlemmar och vill framföra ett stort tack till alla som under året bidragit till verksamheten.



## Amerikaveckan 2015

Programmet för årets Amerikavecka i Kinda och Ydre håller på att planeras just nu. Datum för veckan är dock klart, det blir den 17 – 24 juli. Invigningen sker som tidigare i Kisa och därefter kommer det bli aktiviteter under veckan i både Kinda och Ydre. Släktforskarföreningen kommer att finnas med under en dag på biblioteket i Österbymo. Datum är ej fastställt ännu. Utförligt program kommer senare att finnas på vår hemsida.

# Tranås/Ydre Släktforskarförening 1985 – 2015

Nyss firade vi föreningens 25 årsjubileum med pompa och ståt och nu är vi redan framme vid 30 år. 2010 hade vi fest på Lugnalandet med tre rätters middag och föredrag av Johan Birath, Erik Svae och Bent Suhr underhöll med sång och gitarrspel och i foajén fanns utställningen om soldaten Swall som tidigare varit till beskådan på stadsbiblioteket.

30-års jubileet blir av det lugnare slaget men en liten tillbakablick på föreningens verksamhet är väl ändå på sin plats.

Den 19 augusti 1985 hölls ett arbetsgruppsmöte för ”Tranåsbygdens släktforskarförening” och en interimsstyrelse bildades. Man beslöt att kalla till årsmöte enligt teckningslista från upptaktsmötet och årsmötet blev den 18 februari 1986. Det beslutades då att föreningens namn skulle vara Tranås/Ydre Släktforskarförening.



*Föreningens 25-årsjubileum firades högtidligt på Lugnalandet i Sommen*



*En av Släktforskarföreningens utflykter till Ydre, där bland annat kulturreseptatet Smedstorp var målet*

git sig till Vadstena och där stått i kö för att få en plats i forskarsalen Utvecklingen har gått med rasande fart under senare år och de flesta forskargångarna går nu att lösa hemma i sin vrå framför datorn.

Föreningen har genom åren haft många imponerande program att erbjuda sina medlemmar.

I slutet av 1980-talet anordnades de stora släktträffarna i Finnahemmet, Säby, på Liljeholmen i Blåvik och inte att förglömma i Fjättarp i Linderås socken där det samlades 250 personer. Varje år har föreningen åkt på någon utflykt. Här kan nämnas soldattorpet Självsvald strax utanför Tranås, Smedstorp i Ydre, Bruksmuseet i Brusaholm, Visingsö, Bjällbo och Skänninge och många fler platser. Under tidigare år var anbytarträffarna en uppskattad programpunkt. Då kunde många deltagare knyta värdefulla kontakter och hitta medlemmar med gemensamma anor.

Olof Ludvigsson valdes till ordförande för kommande verksamhetsår och han kom att inneha den posten under 11 år. Så har åren gått och mycket har hänt under tiden.

Till en början träffades man i forskarrummet på biblioteket men sedan 1995 hyr föreningen ett par rum av Vuxenskolan på Storgatan 50 i Tranås. Där finns också tillgång till lokaler som passar för olika sammankomster men också för föreningens kursverksamhet. Många, många personer har under årens lopp här börjat sin bana som släktforskare. År 1985 var det rullfilm som gällde och som sen övergick på mikrofilm. För att kunna fördjupa sig i sin forskning var landsarkivet i Vadstena den allra bästa platsen. Där fanns allt man behövde och där fanns originalhandlingarna. Många av föreningens medlemmar har i tidigt otta ta-



*Liljeholmen i Blåviks socken har fått besök vid flera tillfällen*





*Ivar Adolfsson, en färgstark profil i föreningen*

socknar. Tack vare deras arbete kan många besöka sina förfäders boplatser. Under åren har flera uppskattade föredragshållare gästade föreningen. Den som har

Två personer som betytt mycket för föreningen är Ivar Adolfsson "Galtåsarn" och Weimar Sjöstedt. Många är de som har fått sitt intresse för släktforskning väckt med deras hjälp. De har också lagt ner mycket arbete på torpinventering i Säby och Linderås



*Weimar Sjöstedt fick mottaga förbundets hedersdiplom 2010. Här med Birgitta Rääf och Sven-Olof Friman*



*Rolf Båvius kom och berättade om Birger Jarl*

återkommit vid flera tillfällen är Kalle Bäck, professor i historia, författare och forskare. Han har på ett mycket underhållande sätt förmedlat sina kunskaper bl a om laga skiftet och om torpare och backstugusittare. Johan Birath, författare och politiker har också besökt föreningen och bidragit med sin kunskap och lockat till många glada skratt. Höjdpunkten under senare år var väl ändå Göran Rosenberg, som fyllde Lövsstadkyrkan till sista plats, då han berättade om sin bok "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz".

Den årligen återkommande Släktforskningens Dag i mars, liksom Arkivens Dag i november, har gett allmänheten möjlig-

het att få information om föreningens verksamhet och att öka intresset för släktforskning. Detta tillsammans med Hemsidan har gjort att kurserna är fulltecknade och medlemsantalet ökar. Föreningens väl sorterade arkiv i Vuxenskolans lokaler är tillgängligt för alla medlemmar. Där finns allt från böcker och skriftlig dokumentation till värdefulla databaser.

Tranås/Ydre Släktforskarförening har genom åren varit och är ännu idag en aktiv förening med många besökare under programkvällarna och övriga aktiviteter. Detta bådär gott för framtiden som vi hoppas ska bli lika spännande och framgångsrik som tiden vi sett tillbaka på.



*Johan Birath har besökt föreningen vid flera tillfällen*

**Gerd Brisfjord Karlsson**

## Föreningens ordförande under 30 år

1985 (interimstyrelsen)	Bengt-Åke Söderberg	2008	Weimar Sjöstedt
1986 - 1996	Olof Ludvigsson	2009	Sylvia Lööf
1997 - 2006	Weimar Sjöstedt	2010	Sven-Olof Friman
2007	Sven-Olof Friman	2011 -	Gerd Brisfjord Karlsson

# Chatarina Andersson - en stark kvinna

Min mormors mor, Chatarina Andersson, född i Stockholm 1821, var ogift och försörjde sig som städerska. 1859 födde hon en dotter. När hon blev med barn övergav den blivande fadern henne. Han hade dock lovat att han skulle gifta sig med henne. Chatarina var tydligen en stark kvinna. Hon stämde mannen för brutet äktenskapslöfte inför Stockholms rådhusrätt bara två månader efter barnets födelse.

Man kan undra hur hon kunde genomföra detta. En teori är att hennes dåvarande arbetsgivare, familjen von Dardel, uppskattade henne så mycket att de hjälpte henne. Att hon tilldömdes ersättning för ”hafda kostnader i målet” tyder på att hon hade advokathjälp. Tydligen en skicklig sådan eftersom han lyckades utverka så mycket som sex riksdaler i månaden. Faderns uppgivna inkomster var 8 till 11. Alltså mer än hälften av detta till barnet.

Hon anförde följande:

”att hon under mars månad sistlidna år i huset nr 32 uti Stadsgården blifvit av svaranden Ekwall under äktenskapslöfte lägrad, därpå hon blifvit hafvande, och den 13 sistlidna december framfött ett ännu lefvande flickebarn, i dopet kallad Fredrika Wilhelmina. Det styrktes också av dopsedel från Allmänna Barnbördshuset nr 4496, sängen nr 12. Svaranden Ekwall, härefter hörd, medgav att han enligt käranden uppgifvit, lägrat henne under äktenskapslöfte, samt till en början ämnat gifta sig med henne, men att han ändrat tanke, hvarjämte svarande förklarade sig villig att med 5 riksdaler silvermynt i månaden bidraga till barnets underhåll, hvartill han förut i Kongl Poliskammaren sig förbundet, uppgifvande svaranden tillika, därom tillfrågad, att han som boktryckerikonstförwant förtjenade omkring 8 till 11 riksdaler i månaden.”

Den 17 mars 1860 meddelades följande dom:

”Ty och i förmåga av kap 1st Giftermålsbalken förklaras omförmälde barn vara Ekwalls och Anderssons äkta barn, och åläggas Ekwall att såsom bidrag till detsamma uppföstran och underhåll till Andersson utgifva sex riksdaler i månaden, räknat från barnets födelse till dess detsamma warder å Allmänna Barnbördshuset indraget eller uppnått 15 års ålder, dessförinnan aflider eller sig själv försörja kan, äfvensom att med 5 riksdaler ersätta Andersson för sina i målet hafvda kostnader”.

Därefter försörjde sig Chatarina som tvätterska och bosatte sig på olika adresser på Södermalm. Hon gifte sig aldrig och avled 1903 86 år gammal.

Fredrik Ekwall var född 1821 i Kristianstad och inflyttad i Stockholm 1856. Han var boktryckare till yrket och flyttade flera gånger senare av sitt liv. Överallt i kyrkböckerna står det ” att han är bunden till äktenskapslöfte med Chatarina Andersson”. Han kunde därför aldrig gifta sig med någon annan. Däremot fick han flera barn som Fredrika verkar ha träffat.

Chatarina var tydligen en mycket stark kvinna som inte lät sig behandlas hur som helst. Den egenskapen verkar ha gått i arv till dottern Fredrika (min mormor).

Hon genomgick en tvåårig utbildning som innebar instrumentexamen och slutlig examen som barnmorska som förmodligen finansierats av underhållet som Chatarina sparat. Hon arbetade 1885 – 1910 som

”fattigbarnmorska” på Södermalm i Stockholm och behöll sitt yrke tills hon var 61 år. Samtidigt var hon gift och födde sex barn.

*Kerstin Scherman*

**Stort tack till våra annonsörer  
för ert stöd till föreningens verksamhet**

  
Datasupport & försäljning

Östra Bergsgatan 5C 0140-74 13 60 info@interfejs.se  
57336 Tranås www.interfejs.se

  
I TRANÅS AB

Göran Lennartsson, Reg. Fastighetsmäklare

Storgatan 4 0140-120 70 Fax 0140-190 20 info@fam nab.se  
573 32 Tranås 070-520 70 55 www.fam nab.se

## Forskartips

**Besök gärna föreningens hemsida** lite då och då för aktuell information. Många bra länkar finns också inlagda som är värda att pröva.

**Arkiv Digital** håller som bäst på att fotografera domböcker och detta är ett gigantiskt källmaterial, som kommer att ta många år att färdigställa. Därför har Arkiv Digital tagit fram en särskild tjänst, beställningsfotografering. Detta gör det möjligt att beställa vilka domböcker som helst och göra dessa tillgängliga i Arkiv Digital's abonnemangstjänst. Priset är 195 kr per volym och det beställda materialet blir då tillgängligt, inte bara för en själv utan för alla användare.

**Olof Mattssons CD "Ydre gårdar och torp"** är som tidigare till stor hjälp i släktforskning. Förutom Ydre, Tidersrum, Kisa, Västra Eneby, Kättilstad och Oppeby har den ny utökats med Hägerstad och Hycklinge. Dessutom finns också Ydre och Vifolka Kompani.

CD:n finns att köpa hos vår förening för 130:-.

**Historiskt Centrum i Eksjö** är tillgängligt för allmänheten. Verksamheten är ett samarbete med Emigranternas Hus, Svenska Emigrantinstitutet, Sverige Amerika Centret samt Eksjöbygdens Släktforskarförening. Öppettider: måndag – torsdag kl. 08.30 – 16.00

Fredag Kl. 08.30 – 12.00 . Bokas på tel: 0381-773370 eller E-mail [hcel@eksjo.com](mailto:hcel@eksjo.com)

## Utdrag ur kommunalstämman med Tranås köping den 30 mars 1896.

§ 5. Angående färdandet med velseiped och sparkstötting i Tranås antogs följande ordningsregler: Ej må någon färdas å velseiped på allmän plats, som ej är upplåten för körande eller ridande.

Den som färdas å velseiped åligger:

- a) att alltid färdas varsamt fram och icke med större hastighet, än som ungefärligen motsvarar hastigheten hos en häst under kort traf
- b) att vid möte med åkande och ridande hålla åt vänster
- c) att vid färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida på hvilken föraren går
- d) att såväl i gatuhörn som eljes, när sammanstötning kan befaras, färdas sakta och gifva signal med ringklockan
- e) att stiga av velseipeden vid möte med häst som visar sig orolig och då det eljest kan anses af behovet påkallat för undvikande af olyckshändelse
- f) att vid färdande bakifrån förbi häst hålla velseipeden på minst tre meters afstånd från djuret
- g) att så vidt möjligt är undvika köpingens mest trafikerade gator samt
- h) att efter mörkrets inbrott medföra tänt ljus i lykta, såanbragt att skenet synes på afstånd

Ej må någon färdas å sparkstötting på allmän plats, som icke blifvit för åkande eller ridande upplåten.

Den som färdas på sparkstötting åligger:

- a) att alltid färdas varsamt fram
- b) att så vidt möjligt är, undvika köpingens mest trafikerade gator
- c) att vid möte med åkande eller ridande hålla åt vänster samt
- d) att vid färd bakifrån förbi häst hålla sparkstöttingen på minst tre meters afstånd från djuret.

Förseelse mot ofvanstående föreskrifter straffas med böter från och med två till och med 20 kronor.

§ 6 Sedan konungens Befallningshafvandes fastställelse å förestående stadgar erhållits, skall ett lämpligt antal tryckas för att sedemera anslås eller utdelas.

# Föreningens styrelse -t.o.m. årsmötet 2015

(Den nya styrelsens utseende presenteras på hemsidan efter mötet)

## **Ordförande**

Gerd Brisfjord Karlsson  
Tel. 0140-161 59, 073-071 85 11  
gerdbk@yahoo.se

## **Vice ordförande**

Gunnar Malmberg  
Tel. 0140-177 34  
gunnar.sa.malmberg@telia.com

## **Kassör**

Ingegerd Fransson  
Tel. 0140-155 12  
ingegerd.fransson@telia.com

## **Sekreterare, webmaster**

Anders Johansson  
Tel. 070-627 93 41  
webmaster@tranasydre.se

## **Ledamot**

Elisabet Linderfalk  
Tel. 070-656 71 83  
e.linderfalk@hotmail.com

## **Ledamot**

Irène Nordell  
Tel. 0140-140 57, 070-278 38 21  
irene.nordell@live.se

## **Ledamot**

Jörgen Jonsson  
Tel. 0140-163 45, 070-352 16 94  
jorgen.jonsson@calypso.se

Medlemsavgift 100 kr/år  
Familjemedlem 50 kr/år  
Föreningens plusgirokonto: 442188-9



## **Brevlådan väntar på dig!**

Du är välkommen med bidrag till föreningens medlemsblad.

Vår ambition är att varje blad skall bjuda på läsvärda artiklar och olika tips och idéer som kan vara till hjälp i släktforskningen.

Har du något intressant att berätta - stort eller smått - så hör av dig till ordföranden eller någon annan i styrelsen.

### **Skrivstil eller dator?**

"Ingen skrivstil i skolan mer?" Jag råkade av en händelse läsa en artikel i Svenska Dagbladet som troligen väckte en hel del känslor. Barnen i skolan ska i framtiden endast lära sig att texta och skriva på dator. **Skrivstilen försvinner från skolorna.** Om dagens ungdom inte behärskar skrivstilen hur ska de då kunna tyda kyrkböckernas alla möjliga och omöjliga kråkfötter vid släktforskning.

Jag tycker det vore intressant att höra om detta är något som diskuterats i vår förening.

*Inger Jarhag*

*Tranås/Ydre Släktforskarförening*

www.tranasydre.se