



Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad våren 2020

Kallelse till föreningens årsmöte

Sidan 5



Jeff, engagerad
släktforskare på
andra sidan
Atlanten

Sidan 8



Farmor hittad via
arkiv- och DNA-
forskning

Sidan 15



Släktforskningens dag med soldat-
och arkivinformaton

Sidan 6



Följ med på utflykt
till Ingatorp!

Sidan 9

Bouppteckningar i
släktforskningen

Sidan 4

Ordförandens tankar

Nu håller ni åter igen ett nytt exemplar av Släktforskarföreningens medlemsblad i er hand. Ni kan läsa det tryckt på papper, ni är inte tvungna att sitta framför dator- eller Ipadskärmen för att läsa en digital utgåva. Allt mer av tidningar, information och annat som förr fanns på papper finns idag bara digitalt. Givetvis finns det fördelar med information i digital form. Det är billigt. Det sprids lätt till många människor. Det är miljövänligt. Men risken är att till slut ingenting finns tryckt på papper och är det så vi vill ha det? Jag tror att många fortfarande uppskattar att kunna sitta och bläddra i en tidning i pappersformat och att det kommer att vara så för ganska lång tid framöver. Det är väl inte heller så ofta vi sparar en digital text eller utgåva i datorn, medan en papperstidning är lätt att plocka fram igen och titta i. När det gäller föreningens medlemsblad så vet jag att många uppskattar att få den som nu på papper och vi har absolut inga planer att göra på något annat vis.



Den största boken i Vadstena Landsarkiv. Väl värd att bevara! Foto: Lasse Karlsson

Jag blir också lite skrämmd när jag läser i den nu aktuella Arkivutredningen att flera personer föreslår att vi inte ska ha dubbla arkiv, dvs att våra gamla arkivalier (som kyrkböcker, domböcker mm) ska slängas när de väl är digitaliserade. Det är en skrämmande tanke! Då står vi helt tomhänta ifall de digitala arkiven i form av datorcentraler, ”moln” och liknande skulle förstöras. Vilket väl inte känns helt otänkbart. Men vi som är forskare av något slag måste också ta vårt ansvar, genom att utnyttja de fysiska arkiven i större omfattning. Så att besöks-siffrorna på bland annat Landsarkiven stiger igen. Annars är det väldigt lätt för beslutsfattare, att i besparingstider först dra ner på öppettider, för att senare stänga arkiven helt.

Låt oss utnyttja det goda som digitalisering kan innebära och utnyttja den när det innebär klara fördelar, men för den skull inte överge den fysiska världen. Det måste gå att kombinera dessa två på ett förnuftigt sätt!

Sedan vill jag också slå ett slag för det handskrivna ordet. Hur många av oss släktforskare blir inte helt saliga när vi hittar brev som är skrivna av våra förfäder för kanske mer än hundra år sedan. Glädjen över att se handstilen och upptäcka ordval från personer som varit döda långt innan vi själva blev påtänkta. På papper som bleknat och bär spår av tidens tand. Varför ska vi inte unna våra efterlevande samma glädje? Ska dom få nöja sig med utskrift av mail och sms, i den mån vi överhuvudtaget har sparat något från vår digitala konversation?

Jag inser att det inte är så lätt att helt plötsligt börja skriva brev för hand. Jag gör det inte heller. Men skaffa ett par bra pennor, gärna en gammaldags reservoarpenna och börja öva lite. Ni kommer att se att träning ger färdighet. Köp lite vackert papper och skriv ett brev till en kär vän eller släkting. Jag lovar att det blir uppskattat.

Slutligen vill jag hälsa er alla varmt välkomna på föreningens olika aktiviteter under eftervintern och våren! Som ni kan se längre fram i bladet bjuds det på lite allt möjligt smått och gott.

Lasse Karlsson
ordförande

Min farfars morfar Sven Andersson var född 1817. Han präntade den här namnteckningen 1853. Det är verkligen känsla att kunna se den!



Vi hälsar alla nya medlemmar

Varmt välkomna

till Tranås/Ydre Släktforskarförening och hoppas att ni ska ha glädje av medlemskapet och vår verksamhet!
Bara under 2019 fick föreningen nästan 50 nya medlemmar, vilket känns mycket roligt och stimulerande!

Ett stort Tack!

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till våra annonsörer för ert stöd till föreningens verksamhet. Vi vill också tacka de personer, ingen nämnd och ingen glömd, som på ett eller annat sätt skänker gåvor till föreningen.

Detta händer våren 2020

Februari

Tisdagen 4 februari Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Lasse Karlsson och Iréne Nordell.

Tisdagen 11 februari Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Anna Tengwall och Sören Andersson.

Tisdagen 18 februari Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Tom Wallberg och Janne Karlsson.

Tisdagen 25 februari Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 20. Ansvariga: Lasse Karlsson och Iréne Nordell.

Onsdagen 26 februari Öppet i kommunens gamla arkiv på Storgatan 22 i Tranås, klockan 15 - 19. Se mer info sid. 9.

Mars

Måndagen 2 mars Forskarcafé i föreningslokalen kl. 14.30 - 17.00.

Tisdagen 3 mars Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Lasse Karlsson och Sören Andersson.

Tisdagen 10 mars Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Gerd Brisfjord Karlsson och Eva Andersson.

Tisdagen 17 mars Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Anna Tengwall och Tom Wallberg.

Lördagen 21 mars Årsmöte i föreningslokalen kl. 15.00. Folkmusik och tårtbuffé. Se mer info sidan 5.

Tisdagen 24 mars Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Gerd Brisfjord Karlsson och Iréne Nordell.

Tisdagen 31 mars Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 20. Ansvariga: Lasse Karlsson och Janne Karlsson.

April

Måndagen 6 april Forskarcafé i föreningslokalen kl. 14.30 - 17.00.

Tisdagen 7 april Resa till Landsarkivet i Vadstena. Kl. 9.00 - Se mer info sidan 7.

Tisdagen 7 april Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Tom Wallberg och Sören Andersson.

Tisdagen 14 april Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Gerd Brisfjord Karlsson och Eva Andersson.

Torsdagen 16 april Möte "Gör din egen släkt- eller hembygdsbok" i föreningslokalen kl. 18.30. Se mer info sidan 7.

Tisdagen 21 april Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 18. Ansvariga: Tom Wallberg och Iréne Nordell.

Tisdagen 28 april Medlemsöppet i föreningslokalen kl. 15 - 20. Ansvariga: Lasse Karlsson och Janne Karlsson.

Maj

Lördagen 23 maj Utflykt till Ingatorp. Se mer info sidan 9.



Höstens underhållare

Duktiga föredragshållare och entertainers har förgyllt våra möten under hösten. Ni har satt extra guldkant på dessa.

Tack så mycket till fr. v. Erik Hellquist, Ann Andersson, Tor Boij, Kalle Bäck och Per Ulfso!



Bouppteckningar i släktforskningen

Att bouppteckningar är ovärderliga i släktforskningen är väl ingen nyhet för den som kartlägger sina förfäder men det skadar inte med lite påminnelse ibland.

Att sitta med en bouppteckning i sin hand eller läsa den på skärmen är en sann upplevelse. Det är som att kliva rakt in i familjen och lära känna personernas liv och leverne. Man får namnen på änkan/änklingen och deras barn, man får reda på allt som fanns i hemmet och hur det ekonomiska läget var vid tiden för den avlidnes bortgång och det viktigaste av allt, man kan säkerställa att det är rätt person som man forskat på. Samtidigt som det också kan avslöja om man kommit på fel spår. Med andra ord bouppteckningen innehåller allt. Tyvärr är det långt ifrån alla bouppteckningar som finns att tillgå men det är verkligen värt ett försök att hitta detta viktiga dokument.

Att läsa första sidan, där personinformationen finns, är det säkraste sättet för att bekräfta att man hamnat rätt. Ofta får man inte bara namn på arvingarna utan även platsen de bor på eller vilket land de flyttat till. Om barnen avlidit får man nästa generation arvtagare och kanske också var de finns. Bra uppgifter som kan lösa problemet man länge funderat över.

Förutom personinformationen får man också veta vad hemmet innehöll. Då tänker jag naturligtvis på äldre bouppteckningar där lösöret var detaljerat uppgivet. Under mitten av 1900-talet ändrades detta och man får där efter bara en klumpsumma på lösörets värde. I de gamla dokumenten kan



Bouppteckning efter Anders Johan Andersson 1920. Man får mycket information om barnen. Karl har bytt namn till Strömfelt och flyttat till Linköping. Ernst har flyttat till Flensburg i Tyskland. Man får också veta att dottrarna gift sig till namnen Hjälte och Flood och var de bor.

man se hur silver, koppar, tenn och träsaker räknas upp. Den avlidnes gångkläder, sängar, sänglinne, möbler, bruksföremål, boskap och mycket annat. Sista sidan visar hur ekonomin såg ut, om hemmet hade skulder och till vem, eller om man hade lånat ut pengar och vad boets slutliga behållning blev. En del bouppteckningar kan också innehålla testamente. Allra sist har den som uppgivit boets innehåll skrivit under med sitt namn. Jag har alltid uppskattat att få läsa mina förfäders namnteckning, det är något speciellt att få se deras handstil. Då man satt sig in hemmets innehåll är det lätt att få en bild av hur människor levde förr.

Vid flera tillfällen under min tid som kursledare har jag kunnat hjälpa kursdeltagarna att lösa släktskapets gåtor genom att läsa bouppteckningar, så jag vill varmt rekommendera alla att använda dessa. Man kan hitta den man söker bland arvingarna men också bland de som står under skuld och gäld. Bouppteckningar är offentliga handlingar, alltså ingen sekretess. Söker man efter nu levande släktingar är även där bouppteckningen en säker källa. Efter 2001 finns dessa på Skatteverket.

På Arkiv Digital kan man läsa bouppteckningar så långt fram som till 1960-talet för vissa socknar, men det varierar mycket. Både Arkiv Digital och Riksarkivet har sökfunktioner, det går alltså att söka på namn, men detta är inte alltid pålitligt. Säkrast är att gå till bouppteckningsregistret (om sådant finns) och leta sig fram den vägen. Oftast slutar registret i början av 1900-talet men också det varierar i olika församlingar. Man kan dessutom beställa hem bouppteckningar via nätet. På Riksarkivets hemsida finns bra formulär och information om hur man går till väga för att beställa, och ofta har man bouppteckningen på skärmen efter bara några timmar.

Gerd Brisfjord Karlsson



Bouppteckning efter Carl Johan Pettersson 1897. Man får veta att tre av sönderna emigrerat till Amerika och till och med i vilken stad de bor!



Kallelse till ÅRSMÖTE

Med Tranås/Ydre Släktforskarförening

Lördagen den 21 mars klockan 15.00
i föreningslokalen Storgatan 50, Tranås

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
- Folkmusik från bygden. Underhållning av Nina Enell med flera musiker.
- Föreningen bjuder på tårtbuffé för att fira att vi fyller 35 år.

Välkomna!

Verksamhetsberättelsen för 2019 års verksamhet läggs ut på föreningens hemsida två veckor innan årsmötet.



Ur Lommaryds kyrkbok

(C:5 sidan 721 och 723)

Om man släktforskar i Lommaryds socken kan man få en hel livsbeskrivning av en avliden person när man läser dödboken. Den skrivglada prästen skrev ibland en halv sida och var den avlidne av lite



Dödsrunan över Lena Hansdotter i Lommaryds dödbok.

"bättre" folk gick hela sidan åt till dödsrunan. Som släktforskare tar man tacksamt emot dessa uppgifter och önskar att det fanns många präster av den sorten.

Här är ett par olika exempel på vad man kan hitta. Jag har skrivit precis så som prästen stavar och stryker under ord för att få fram hans tankar om personen.

Lena Hansdotter död den 22 mars 1853 från Sjöbo under Bohult. Född d 23 December 1780 i f.d torpet Göranstorp under Viredaholm. Fadern kallades Hans och modern Ingeborg.... I barndomen förlovrade hon sin Fader, och med det samma faderliga råd. Tog först tjänst i Svartorps socken, sedan i Nobynäs och Lommaryds prestgård. Derifrån kom hon till Arvid Samuelsson i Bohults Norrgård. Hennes lösa gudsfuktan tillät henne att med honom lefva i lösaktighet under många år, icke blott der utan ock sedan i Backstugan Sjöbo. Han ansågs likväl icke

Fader åt alla hennes 6 oäkta barn, 5 söner och 1 dotter! 2 af Sönerna lefva, af vilke Peter vårdat henne under de sista lefnadsdagarna. Hon hade illa använt sin lefnad och dog som Fattihjon. Begr d. 28 mars. Dödsorsak: Bröstinflammation 72 ¼ år ogift

Gustaf Wilhelm Petersson Borg d 19 maj från Marknadsplatsen. Född 9/3. 47.

Fr. Arbetskarlen Peter Jeansson Borg och H Anna Jeansdotter. Alltid haft tung andedrägt. Lynnet allvarsamt. Hade ingen lust att leka, men mycket för att läsa. Påminde sina Föräldrar om att läsa böner morgon och afton. Sjuknade Pingstdagen, efter 5 dygn död. På fråga: om han önskade snart blifva frisk? svarade han: jag vill gärna dö från allt elände, jag vill komma till Herren Jesus Christus. Begr 29/5 Dödsorsak: Svullnad i magen, 6 1/6 år

Gerd Brisfjord Karlsson



**Aronssons
Blomsterhandel**

Storgatan 36, Tranås
Tel 0140-12736
www.aronssonsblommor.se



FOTOGRAF
ERIK HELLQUIST

Storgatan 40, TRANÅS
www.erikhellquist.nu

Djupdykning bland soldater och arkiv



Löjtnant Kroon mötte alla i dörren till Släktforskarföreningens lokal.
Foto: Lasse Karlsson

De flesta som släktforskar stöter någon gång på en soldat bland sina förfäder. För många blir det åtskilliga möten med knektar, husarer, livgrenadjärer, dragoner, båtsmän och alla andra som stred för den blågula fanan vid alla de krig som svenska kungar utkämpade under flera århundrande. Soldaterna och deras liv kan ofta vara mer beskrivna än andra förfäder och det gör det kanske lättare att i fantasin skapa en bild av dessa människor och deras strapatser.

Släktforskningens dag den 18 januari hade just soldater, deras liv och bostäder som tema. Tranås/Ydre Släktforskarförening välkomnade alla intresserade till vår lokal för att ta del av utställningar om soldater, soldatort, uniformer och soldatens vardag i våra bygder. Vi visade också hur man hittar uppgifter om dessa i generalmönsterrullor, kyrkböcker och i föreningens egna nedtecknade material.

Dagen avslutades med ett föredrag av arkivarie Anders Thornström – ”Vad och hur hittar man i arkiven”. Anders har arbetat under många år på Krigsarkivet och dessförinnan även på Riksarkivet och har därför skaffat sig en mycket bred erfarenhet på området. Ett drygt femtiotal åhörare lyssnade intresserat när han på ett enkelt och medryckande sätt berättade om olika arkiv, de flesta tillgängliga via internet. Många arkiv med uppgifter om soldater, men också med fotografier, dagstidningar och mycket annat. Många av oss fick en hel del användbara tips och aha-upplevelser.

Här följer några av de tips som Anders Thornström delade med sig:

Hans Högmans släktforskning. En mycket användbar hemsida för alla släktforskare. Med mycket tips, information och fakta inom alla områden som rör forskningen. Googla bara på ”Hans Högman”.

Libris. Sökmotor där man hittar alla artiklar, broschyrer, skrifter, böcker och allt annat som är tryckt i Sverige. Man får också reda på var man kan låna eller få tag på materialet.

Svenska dagstidningar. Kungliga biblioteket håller på att digitalisera alla svenska dagstidningar fram till 1906 och gör dessa tillgängliga för alla. Det mesta är klart. Googla på ”Svenska dagstidningar”. På den sidan finns även en länk till svensk-



Arkivarie Anders Thornström med erfarenhet från både Krigs- och Riksarkivet bjöd på många tips. Foto Lasse Karlsson

amerikanska tidningar 1857 till 2007 som också är digitaliserade. Mycket intressant för alla med emigranter i släkten. Dagstidningar utgivna efter 1906 kan man läsa på Kungliga biblioteket i Stockholm och på en del övriga bibliotek ute i landet. Se till att ditt bibliotek fixar den servicen!

Centrala soldatregistret. Ett register där de flesta soldater finns med. Vid en sökträff får man den grundläggande informationen om soldaten direkt. Men det går också att för en mindre kostnad beställa de fullständiga uppgifter som finns. Hur omfatt-



Släktforskningens dag lockade många besökare och till Anders Thornströms föredrag var det drygt femtio personer som hade bänkat sig. Foto: Lasse Karlsson

tande dessa är varierar från person till person. Googla på "soldatregistret".

Krigsarkivet. Krigsarkivet i Stockholm innehåller allt som rör soldater, krig o liknande. Googla på "pedagogiskt material krigs-arkivet" så får du fram ett stort antal rubriker. Under varje rubrik finns information om materialet och om var det finns. En hel del finns digitaliserat på olika platser, men det mesta får man ta del av på plats eller beställa utskrift av.

Digitalt Museum. En databas med över 3 miljoner fotografier från olika museearkiv i Sverige. En guldgruva med mängder av intressanta bilder. De flesta går att ladda ner. Vissa får användas helt fritt och vissa med en del restriktioner vilka finns angivna. Googla på "digitaltmuseum".

Kungliga Biblioteket. Hemsida där du kan hitta massa olika saker. Uppgifter om böcker skrifter o liknande, även en del digitaliserat material. Där finns även filmer, affischer mm.

Släktforsknings hemsida (Hans Högmans hemsida) med sökfunktion och innehållslista.

Centrala Soldatregistret hemsida med sökfunktion och databasinformation.

Två hemsidor som är mycket användbara för de flesta släktforskare. Till vänster Hans Högmans hemsida och till höger Centrala soldatregistret.

Googla på "kungliga biblioteket"
Svenskt Porträttarkiv. Lätt sökbar databas med över 800.000 porträtt med information om personen. Googla på "svenskt porträttarkiv".
Nationell Arkivdatabas (NAD). Sökbar förteckning över vad som finns i samtliga arkiv i Sverige.

Man får information om var en viss handling finns. Om den är digitaliserad hos Riksarkivet går den att öppna direkt. Googla på "nationell arkivdatabas" eller gå via "SVAR" när du ändå är inne där.

Lasse Karlsson

Resa till Landsarkivet

Tisdagen 7 april klockan 9.00

Vi gör en gemensam resa till Landsarkivet i Vadstena. Passa på att fördjupa dig i de 97% av Landsarkivets samlingar som inte är digitaliserade. T.ex domböcker, lagfartsböcker mm. Landsarkivarien Claes Westling tar emot klockan 10 och ger oss en kort presentation av arkivet. Sedan stannar vi så länge vi önskar, som längst till klockan 19. Samling kl. 9.00 vid föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås för samåkning. Anmälan senast 30 mars till Lasse K. tel 072-321 61 59 eller lassektranas@gmail.com.



Gerd och Ann djupt försjunkna i en gammal bok i Vadstena. Foto: Lasse K.

Gör din egen släkt- eller hembygdsbok

Torsd. 16 april kl. 18.30 i föreningslokalen, Storg. 50. Tranås



Släktbok av Jeff High som skrivit artikel längred fram i bladet.

Vi får besök av Per-Anders Lundh från bokförlaget Atremi som är specialiserade på bland annat släkt- och hembygdsböcker. Han ger tips och råd om hur man kan gå tillväga när man funderar på att skriva en egen bok eller skrift. Olika typer av släktböcker kommer att finnas utställda under kvällen.

Kaffeservering.



Per-Anders Lundh från bokförlaget Atremi. Foto: Lasse Karlsson

Jeff High gör allt för Sverige

Våren 2011 blev Släktforskarföreningen kontaktad av en person i USA, Jeff High, vars förfäder utvandrat från Sverige och bland annat hade sina rötter i Linderås och Säby församlingar. Jeff, som hade börjat forska om sina förfäder, planerade en resa till Sverige under sommaren för att kunna besöka de platser som förfäderna kom ifrån och för att lära sig mer om Sverige och svenskarna. Han ville ha hjälp med att hitta uppgifter om personer och gårdar. Han ville också gärna att vi skulle guida honom när han senare kom till våra trakter.

Den 19 juni kom Jeff hit tillsammans med ett par släktingar och de blev visade runt av några medlemmar i föreningen. Det blev flera kyrkobesök, visning av gårdar och möten med nu levande släktingar.

Intresset för sina svenska förfäder och för Sverige har sedan vuxit sig allt starkare hos Jeff. Han har en egen hemsida med egna texter och böcker om släktforskning. Där finns bland annat en släktbok på mer än 500 sidor om de egna förfäderna i Sverige, vilken är lika mycket hembygds- och svensk historiebok som släktbok.

Mitt svenska arv

Liksom 10% av befolkningen i Minnesota har jag förfäder från Sverige som immigrerade till Amerika på 1800-talet. Tre av mina åtta mor- och farföräldrars föräldrar var fullblodssvenskar. När jag var liten pojke visste jag mycket lite om mitt svenska arv, förutom det faktum att min familj åt en speciell typ av korv (som vi bara kallar korv, men som egentligen heter potatiskorv) vid jul.

Jag intresserade mig först för mina svenska förfäder när jag var 13 år och hittade en bok som skrev om High-familjens ättlingar efter mina förfäder Sven Hög och Anna Stina Johansdotter, som härstammade från Linderås församling i Småland. Jag lärde mig att en av deras söner, Gustav Adolf Hög (1832-1920), emigrerade till Amerika tillsammans med sin hustru Anna Christina Hög 1858.

2006 utvecklade jag min passion för släktforskning och började lära mig om Sven och Anna Stinas förfäder. När jag blev mer förtrogen med svensk släktforskning blev jag förvånad över hur mycket uppgifter som fanns över mina svenska förfäder.



Möte med släktingar i Gripenberg vid besöket 2011. Fr v Gunilla Andersson, Roger High, Leif Andersson och Jeff High. Foto: Lasse Karlsson



Sökning efter gårdslämningar vid rundturen i Linderås 2011, hållregnet till trots. Från vänster Yvonne Compart, Roger High, Jeff High och Lasse Karlsson. Foto: Gerd Brisfjord Karlsson.

Under det senaste decenniet har jag kunnat spåra mitt svenska arv till medeltiden. Den tidigaste posten som jag har funnit, som omtalar mina direkta förfäder är från 1314, som nämner en av mina förfäder 21 generationer bakåt i tiden.

2011 reste jag till Sverige för att besöka de platser där flera av mina förfäder hade bott. När jag var där, träffade jag flera historiker som vänligt visade mig flera av de gårdar där mina förfäder bodde och de kyrkor som de besökte. Jag hade också nöjet att träffa flera av mina avlägsna svenska släktingar. Jag gillade verkligen min tid i Sverige. Jag blev förälskad i den vackra naturen på den svenska landsbygden, landets enorma

historia (som har bevarats i otaliga museer och kyrkor), samt den svenska kulturen. En sak som särskilt imponerade mig när det gäller den svenska kulturen är deras värdesättning av att bevara miljön. När jag var i Stockholm blev jag chockad över att se människor som stod på en bro och fiskade i floden under dem. Detta är något jag inte har sett i någon stad i Amerika, eftersom vattnen är för förorenade här.

Den 19 juli 2011 träffade min pappa, hans fru och jag Gerd och Lasse Karlsson, Irene Nordell och Weimar Sjöstedt, fyra hembygdshistoriker från Tranås/Ydre Släktforskarförening. De visade oss åtskilliga av de platser i Linderås och Säby försam-

lingar där våra förfäder i High-familjen bodde. Jag kommer alltid att ha innerliga och kära minnen av den dagen och vara evigt tacksam till Gerd, Lasse, Iréne och Weimar för deras vänlighet.

Under det senaste decenniet har jag också stött på många svenska historiker som har varit ovärderliga för mig i min forskning. Utan deras hjälp skulle jag aldrig kunnat komma så långt i min forskning som jag har gjort. Jag har för närvarande skrivit åtta böcker om mina svenska förfäder och en bok om platserna där de bodde. Dessa böcker kan ses på min webbplats:

www.inspirationalgenealogy.com.

Jag planerar att skriva ytterligare två böcker om mina svenska förfäder: en om mina medeltida svenska förfäder och en annan om mina antika, icke namngivna förfäder, som jag har lärt mig om genom DNA-testning. När jag är klar med att skriva denna omfattande serie böcker planerar jag att återvända till Sverige för att besöka många av de platser där mina förfäder bodde, som jag inte fick besöka förra gången jag var där, samt



Uppställning framför kyrkporten i Linderås. Från vänster Jeff High, Iréne Nordell, Gerd Brisfjord Karlsson, Weimar Sjöstedt, Yvonne Compart och Roger High. Foto: Lasse Karlsson

att ge några presentationer för olika historiska föreningar om mitt arbete.

Sverige har en speciell plats i mitt hjärta, liksom mina förfäder som kommer därifrån. Min resa genom svensk släktforskning har varit

mycket berikande och haft en mycket positiv inverkan på mitt liv.

Jeff High

(Översättning från Jeffs text på engelska)



Foto: Lasse Karlsson

Öppet i kommunens gamla arkiv

Onsdagen 26 februari klockan 15.00 - 19.00.

Nu finns det chans igen att besöka Tranås kommuns gamla arkiv på Storgatan 22 i Tranås. Passa på du som missade tillfället under Arkivens dag i höstas eller du som fanns på plats då, men vill hitta mer. Vi finns där tillsammans med kommunens arkivarier och ger vägledning.

Utflykt till Ingatorp

Lördagen 23 maj, samling klockan 10.00

Du är välkommen med på vårens utflykt som går till Ingatorp. Vi besöker och guidas i Lantbruks- o motormuséet, tiondeboden, kyrkomuséet och givetvis i den vackra kyrkan. Om den gamla smedjan är öppen kommer vi även att besöka den. Ta med egen kaffekorg för en fika mellan muséebesöken. Efteråt finns det möjlighet för den som önskar att äta lunch i Ingatorp.

Samling vid Parkhallens parkering i Tranås klockan 10.00 för samåkning. Boende utmed vägen mot Ingatorp åker direkt eller ansluter utmed vägen.

Anmälan till Lasse K tel. 072-321 61 59 eller lassektranas@gmail.com senast 20 maj.



Ingatorps kyrka Foto: Rune Grolander

Släktforskning sommar och vinter

Släktforskare är man året om fast kanske inte riktigt på samma vis. Höst och vinter, den mörka årstiden tillbringar man många timmar framför dataskärmen med att intensivt letande efter sina förfäder och sedan dokumentera detta. Man hittar ständigt nya människor och platser där de levde sina liv och kämpat för sin överlevnad med många barn, sjukdomar och fattigdom. Man lever sig in i deras familjeförhållanden, man tycker sig se hur det ser ut inne i de små mörka stugorna och det händer att ögonen tåras då man förstår deras kamp för brödfödan. Så kommer tanken att man vill besöka platser till sommaren och se hur där såg ut, om det kan finnas kvar något som minner om deras tid. Kartan kommer fram och man börjar planera sommarens tur bland torp och backstugor.

En midsommarafton i slutet av 1990-talet packade jag fikakorgen med kaffe, ostkaka, vispad grädde och jordgubbar. I korgen fanns också en del dokumentation om platserna som kunde vara bra att ha med vid utflykten. Jag ringde min pappa för att bjuda honom på en åktur i den ljusa sommarkvällen och hans glädje var inte att ta fel på. Min pappa kunde allt om de gamla vägarna, om husen och människorna i bygden. Färden gick på små slingrande vägar och som jag tyckte djupt in i skogen. Pappa pekade och berättade och han visade mig den lilla gläntan i skogen där



De väderpinade grå stockarna på den gamla stugan skymtar mellan körsbärskvistar och gammaldags vita syrener.
Foto: Gerd Brisfjord Karlsson



Den gamla grusvägen slingrar sig försiktigt fram mellan de ålderstigna små timrade husen. Här har hovar och fötter vandrat under hundratals år.
Foto: Gerd Brisfjord Karlsson

soldattorpet Fagerlund legat och där min farfar var född. Så småningom hamnade vi vid Åkroken, en plats som min farmor pratat mycket om. Där hade hennes farmor bott och där hade hon varit många gånger som barn. Man kunde se var huset legat och jag gick runt bland sommarblommorna och stenarna. Kanske växte blommorna här även när farmor var liten, en mäktig känsla infann sig. Här var det lämpligt att ta fram ostkakan och jordgubbarna och vi slog oss ner i gräset och pappa fortsatte att berätta om gårdarna runt omkring oss och livet förr.

Det har blivit många turer genom åren i min barndoms hembygd. Varje år besöker vi den lilla grå stugan Hagalund som ingår i Smedstorps kulturresevat i Norra Vi. Östergötlands länsmuseum sköter om den, så den kan finnas kvar. I den lilla grå stugan föddes min mamma och min mormor och ingen annan än mina förfäder har levt där sedan 1830-talet. Att sitta på trappan eller inne i stugan med en kopp kaffe det är magiskt. I trädgården blommar den vita syrenen, päronträdet och gullvivorna. Jag brukar gå den slingrande vägen ner till gården Smedstorp, den vägen där "Annlovis" min mormors mor gick för att hämta mjölk. I gården bodde snälla människor som gav henne kvällsmat någon gång i veckan sedan

hon blivit änka och hade det knapert. Den vägen är så vacker så att känslan ibland blir mig övermäktig.

Jag vill rekommendera er att ta fram era anteckningar och kartor och börja planera inför sommarens resor i fädrens spår. Skjut inte upp till ett annat år utan gör slag i saken. Människorna ni stöter på berättar gärna och länge de historier som ni aldrig kan läsa er till i kyrkböckerna. Väntar ni för länge är dessa berättare borta. Var inte rädda att knacka på dörren och fråga efter platser, man blir alltid varmt välkomnad och man får ofta ovärderlig kunskap med sig hem. Jag lovar ni kommer att upptäcka hur mycket mer släktforskningen är värd efter resan då ni besökte de kära platserna. Jag var lyckligt lottad som hade min pappa kvar när jag började släktforska. Så mycket han kunde berätta som jag aldrig hade haft kännedom om utan honom. Så ta vara på berättarnas berättelser och glöm inte att skriva ner det ni får veta. De gamla kyrkböckerna finns kvar även nästa vinter.

Trevlig resa i tid och rum!

Gerd Brisfjord Karlsson

Den bortglömda fartygskatastrofen

När jag började släktforska hittade jag (naturligtvis!) soldater i mina anor.

Min far, själv livgrenadjär, hjälpte mig en del med soldatforskning och något år innan han dog berättade han om fartygskatastrofen på Limön utanför Gävle. Pappa växte upp på regementet I14 i Gävle, där hans far var underofficer. Det var regementets ansvar på den tiden (20-talet) att vårda minnesstenen på Limön och pappa fick vid ett tillfälle följa med ut till ön och berättade också om följande händelse för mig. Jag såg på pappa att han tog illa vid sig av detta – kanske för att de omkomna var tidiga ”kollegor” till honom.

1808-1809 pågick kriget mot Ryssland. Sverige skulle försvara den östra landsdelen d v s Finland. Mängder av soldater kom 1808 till Gävle för utbildning och vidare transport över havet som förstärkning till den finska armén. Ett stort manskap



Livgrenadjärernas uniform 1808. Från Wiggo Key "Livgrenadierregementet under krigsåren 1808-09"



Minnesstenen som rests på Limön i Gävlebukten för att hedra de 97 soldater som omkom i fartygsolyckan. Foto Åke Carlsson, Hässelby

skulle i slutet av september detta år skeppas till Finland och man behövde alla fartyg som gick att få tag på. Ett av dessa fartyg var brigantinen Fru Margaretha. Ett litet fartyg i mycket dåligt skick. Detta var känt av lokalbefolkningen, som kallade henne ”Döden”.

En eskader på 11 fartyg inklusive ”Döden”, Fru Margaretha, lämnade Gävle hamn den 22 september detta år. På fartyget fanns soldater och officerare från Andra Livgrenadjärregementet i Östergötland, bland annat 100 man från Vikbolandets kompani. Många ansåg att det var en mycket dålig idé att låta så många man gå ombord och skicka dem ut på havet, när hon var i så uselt skick. Dessutom var hon alldeles för liten för så många man och det blev trångt ombord.

Man skulle först neråt Åland och där invänta vidare order, men man råkade snart ut för hårt väder och skulle vända om till Öregrund. Fru Margaretha kom ur kurs och vände mot Gävle i stället. Skepparen tog sikte mot vad han trodde var Öregrunds Båk, men det var Gävle kyrktorn han

hade siktat. Skeppet gick då på grund vid Kalkstensgrund vid Limön. Skeppet förlorade botten och männen på nedre däck spolades ut i havet. Några lyckades simmande eller fastklamrade på vrakdelar ta sig i land, men många omkom i de höga vågorna. De flesta drunknade, men en del blev ihjälslagna av kringflytande vrakdelar. Både levande och döda flöt iland och togs omhand av lokalbefolkningen och de avlidna begravdes på ön. En minnessten restes 1916 på platsen.

Av de 174 ombord omkom 97 st. Alltså överlevde 77 personer, vilket måste anses som ett mirakel med tanke på den dåliga simkunnigheten på den tiden och naturligtvis det mycket hårda vädret.

Idag är Limön en lugn och vacker semesterö och ett omtyckt utflyktsmål för gävleborna.

Berit Ekberg

Källor:
Torsten Strömberg (min pappa)
Gefle Dagblad 2008-10-08
(Ingvar Henricson)

Släktforskar dagarna 2020 i Skövde

Årets släktforskar dagar äger rum i Skövde 22-23 augusti. Plats för hela evenemanget är Arena Skövde. Temat för släktforskar dagarna är **Skaraborg - från viking till soldat**. Dagarna tar ett rejält grepp i Skaraborgs långa och intressanta historia alltifrån kristnandet på 900-talet genom medeltidens dramatiska kamper mellan ätterna och med våra grannländer. Skaraborg har ända sedan medeltiden haft stor betydelse för landets utveckling och inte minst vårt militära försvar. Man kommer att belysa denna utveckling, men också ta tillvara aktuella trender inom släktforskning med större möjlighet till forskning i våra nordiska grannländer och ny utveckling med DNA-teknik.



Karolinen Nils Klints egna ord

Här är fortsättningen på Palle Roséns berättelse om Nils Klint i förra vårens medlemsblad. Du kan här läsa Nils egna tankar om sig själv och sin insats som soldat.

Nils Klints merithandlingar:

1729 ansökte dåvarande korpralen och titulärkvartermästaren Nils Klint om befordring. Han vände sig till Kungl Maj:t med nedanstående skrivelse:

"Den Nåd och Mildhet, som Edert Kongl. Majj:tz alla Undersätare låter på skina, gifwer mig anledning att för Edert Kongl. Majj:tz höga tron denna underdånige Supplique ingifwa, och i lika underdånighet berätta, huru som iag åhr 1702 kom uti Edert Kongl. Majj:tz Krigztienst, under Smålandz Cavallerie regemente först såsom



Karolinernas uniform. Efter Höglunds bok "Stora nordiska kriget 1700-1721 - Fanor och uniformer"

Ryttare för N2 9k af Jönköpingz Compagnie, der före iag tiente, in til åhr 1704, då iag blef antagen til Corporal af samma regemente och Compagnie. Hwilken tienst iag förrättade alt in till åhr 1708, då iag avancerade till Qwartermästare af Wähl bem:te regemente och Compagnie.

Derwid iag war tienstgörande wid det olyckelige Pultawiske Slaget, då iag tillika med många andra, Gud Klagat, blef fången och först förder till Moschou (Moskva) och sedan till Samara Swafwel bruk, för utan på många andre i fångenskapet wardande orter, och der måste utstå ett ganska swort arbete, alt in till dess iag åhr 1722 med flere andre, sedan den hugneliga freden, Gud i Åhrat, wardt sluten, hemkom. Hwarefter iag af Kongl. Maj:tz och Rikzens Krigz Collegium till Smålandz Cavallerie regemente blef förwist, då iag der efter blef benådad med Corporals indehlning, af än mehrwål bem:te regemente och Compagnie hwaräst som Qwartermästare med Corporals indehlning nu tienar.

Och Alden stund Edert Kongl. Majj:t emot de som warit uti långwarige fångenskapet, wisat en särdeles Nåd och Ömhet; Ty fördristar Mig i underdånighet förekomma med allerunderdånigste bön, Edert Kongl. Majj:t täcktes benåda Mig med öfwer Officerare Caracteur, i synnerhet som iag nu på det 26 åhret, under hela ofreden, för under Officerare åhrligen och troligen tient, som Mina Herrar Officerare kunna intyga, fast än skiönt iag altid är nögd med hwad Gud och Nådige öfwerheten behagat förunna. Uti alt som största underdånighet afbidar iag Edert Kongl. Majj:tz Nådige bifall. Uti förblifwande till Min Yttersta dödz stund.

Stormächtigste Allernådigste Konung Eders Kongl. Majj:tz Allerunderdånigste och troplichtige undersäte och tienare NILS KLINT Qwartermästare af Smålandz Cavallerie, Jönköpingz Compagnie."

Den av Nils Klint insända merithandlingen ansågs dock vara alltför kortfattad. Han anmodades därför att skriva en ny och mera preciserad sådan:

"Underdånigste förtechning öfwer huru lång tid iag tient Kongl Majj:t och Fäderneslandet samt hwad Batailer och Actioner iag derunder bevisat. När iag, efter en 10 åhrs förlopp wid scholen i Jönköping, ärholt ett trovärdigt bewis, samt då befant mig manlig och tienlig, att träda uti Kongl Majj:tz Krigztienst, begaf iag mig

1702 åth Poland och kom till Kongl Majj:tz Armeé wid Krakou (Krakow) samt gjorde munsterskrifwaretienst wid den transport recrute, som då utgick och Commenderades af Wålborne Hr Capitain Lenart Bock. Deruppå iag strax wid ankomsten samma åhr begaf mig med frij willia till Ryttare wid Jönköpingz Compagnie och Smålandz Cavallerie Regemente samt

1703 war med uti Actionen wid Poltofski (Pultusk) såsom Ryttare.

1704 d 4 januari blef iag Corporal wid samma Compagnie och bem:te åhr biwistade Actionen vid Ryss Lemberg och sedermera derifrån till Fraunstadt (Fraustadt) uti den träffningen, deräst en General Welling (Wellingk) commenderade. Sedan

1705 blef iag under Öfwerst. Lieut. Claes Bonde Commenderad från Warsou (Warszawa) på partie, uti hwilket han och mästadelen af partiet blefwo slagna, då iag genom Gudz nåd undslapp och deruppå war med uti Slaget wid Warschou (Warszawa).

1706 Kom iag på partie wid Groudno som attaquerade under då Warande General Major Meyerfeldts Commands en stor hop Ryssar. Sedan samma åhr wardt iag Commenderad på ett partie åth fästningen Lakowitz under då Commenderade Öfwerste Creutz, hwarets iag gjorde qwartermästaretienst, då och samma partie

Adressändring

Om du flyttar och ändrar adress är det viktigt att meddela Släktforskarföreningen! Eftersom vi inte registrerar födelseuppgifter eller personnummer för våra medlemmar, så får vi ingen automatisk uppdatering. Därför, slå en signal, skriv ett mail eller skicka ett brev till oss!

attaquerade Cossakerne så wäl som en hop Ryssar wid staden Kletski.

1708 blef jag ständig qwartermästare wid bem:te Compagnie och samma år war med i Actionen wid Holoffsin. Och

1709 uti de beklageliga Actionerne först vid Crashnokrott (Krasno-kutsk) och sedan wid Pultava då iag blef fången och förd med de gemena till Ryssland och Sumara Swafelsbruk i ar-bete, samt det uthärdade i 4:re åhrs tid, hwarifrån af 1 000 man icke kom mer än 200 ungefär tillbakars.

1714 fördes iag med de öfwerblefne först till Muskou (Moskva) och sedan till Pettersburg (St Petersburg) deräst i trädrom och slafwerij war iag till dess den hugneliga freden slötz och hemkom

1722 samt ärhölt denne Corporals Indelning igen, hwarföre iag 1704 tiente. Så att nu in alles hela min tienstetid såsom underofficerare warit till d. 4 Januarii nästkommande 26 år. Hwilket en del H:rr Officerare under hwilkas Commando iag stådt bewittna kunna, såsom öfwersten Högwälborne Hr Baron Otto Christian von der Pahlen som mehrendels derute want min ryttmästare, Wälb:e Hr ÖfwerstLieutnant Livingston, Majorern Wälborne Hr Anders Stålhammar wid detta Compagnie befälhafwande, samt Hr ryttmästaren Retz och många flere som ännu äro i wärkelig tienst wid regementet.

Bostället Hollma d, 27 october 1729.

Nils Klints testamente:

"Sedan den alsmäktige Guden nådeligen behagat låta mig komma till en hög ålder, hwarunder jag nu beklageligen nu dageligen finner åtskillige sjukdomar och swagheter såsom tillstötande af mine i lång tid uti krigstjensten utståde strapatser, så att jag nalkas döden närmare hwar



Vy över Frövik, i Järsnäs socken, där Nils Klint avslutade sina dagar. Frövik Norrgård ser man längst till höger på bilden. Foto: Göran Johansson

dag; therföre jag tänkt författa någon disposition öfwer then fasta egendommen som efter mig finnas kan: och emedan min k. hustru Annika Anander under vårt äktenskap har mig en rund tid uti mångahanda måtto i synnerhet nu i ålderdombsåren, så ganska wäl och troget skjött och wärdat att jag theraf utom thet jag eligest under ett ljufligt äktenskap sammanlefwat är högeligen förorsakad henne til någon fördel, efter min död ihugkomma, så har jag så i betraktande theraf, som äfwen i anseende till wår eländiga och sjukeliga sons Abrahams högst beklageliga tillstånd nu med moget betänkande, sundt förstånd och fry willia min k. hustru Annika Anander och sonen Abraham, i kraft av detta mitt bref, tillsäger och testamenterar at under alla min hustrus öfrige lifstid efter min död innehafwa och för sig och sonen Abraham ograverad och orubbad af mine

öfrige barn och arfwingar behålla rusthållet Fröwik med tilhörig mondering. hwilket är mitt aflinge och ey arfwe, så att ingen eho thet wara må, skall äga ringaste makt thetta mitt frivilliga testamente ändra efter min död utan fast stånda intill min k. hustru Annika Ananders dödliga aflidande: Men efter hennes död skall bemälte rusthåll Fröwik af mine samtelige barn och arfwingar, efter Lag proportionaliter arfwes.

Hwilket alt med egen hand, namn och wanliga Pitschaft stadfästes och bekräftas.

Gifwet Fröwik den 12 nov 1748,"

//Nils Klint

Palle Rosén

Hemköp

Vi styckar allt kött själva och naturligtvis endast svenskt kött!

Välkomna in!

LK Pension & Trygghet

Lasse Karlsson 072-321 61 59
Pensionshjälp ☒ Familjejuridik

Arkivutredningen

Arkiven är själva grunden och hjärtat i vårt intresse som släktforskare. Frågan om deras bevarande och tillgänglighet är en mycket viktig fråga. I takt med de snabba förändringar som sker i samhället, inte minst avseende digitaliseringen, så måste våra arkiv ges förutsättningar för att kunna säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Regeringen tillsatte därför 2017 en utredning vars uppdrag var att göra en bred översyn över arkivområdet. I december 2019 blev utredningen klar under namnet "Häriifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv" (SOU2019:58).

Digitaliseringen med nya tekniker och nya typer av handlingar är den största utmaningen för arkivsektorn. Principer om arkivbeständighet och tillgänglighet förändras i grunden. Utredningen pekar på att dagens samhälle kräver hög digital kompetens hos medborgarna samtidigt som medborgarna



En hylla i Tranås kommuns gamla arkiv. Foto: Lasse Karlsson



Bild från Landsarkivet i Vadstena. Foto: Lasse Karlsson

kräver ökad digital tillgång till samhällsservice, tjänster och information. Utredningen pekar på att detta får stora konsekvenser för ekonomi, arbetsmarknad och utbildningssystemet. Digitaliseringen får också konsekvenser för tilltron till samhällets institutioner och medborgarnas källkritiska förmåga sätts på prov.

Det diskuteras en del i utredningen kring informationssäkerhet och förvanskning av material/källor. Det är viktigt att kunna säkerställa äktheten hos originalen. Samtidigt menar flera arkivinstitutioner enligt utredningen att det inte är rimligt att i framtiden behålla två kopior av all information, både den analoga och den digitala. Det är således stort fokus på det digitala samhället.

Inga förändringar sker utan kostnader förstås, men här är utredningen tydlig med att Riksarkivet bör få en betydande ökning av sitt förvaltningsanslag, till en nivå som motsvarar kostnaden för myndighetens breda och samhällsviktiga uppgift. Utredningens samlade förslag innebär nämligen att kostnaderna ökar

med sammanlagt 51 miljoner kronor fr.o.m. 2022.

I utredningen presenteras också ett förslag till en ny arkivlag. I dess inledande bestämmelser ska det lyftas fram att arkiven är en del av kulturarvet. Det ska också framgå att arkiven ska bevaras, struktureras och förvaltas för att tillgodose 1) rätten att ta del av allmänna handlingar, 2) behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 3) forskningens behov.

Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg har varit en av expertgranskarna i utredningen och han har skrivit ett eget yttrande i dokumentet. Arkivutredningen kommer under våren att ligga ute på remiss och då kommer Släktforskarförbundet liksom alla övriga intresserade att lämna in synpunkter på utredningen.

För att ta del av utredningen i sin helhet kan den hämtas på regeringens hemsida: <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/12/sou-201958/>

Torbjörn Aronsson

Farmor hittad med hjälp av DNA

Vår far Per Johan Sune föddes 1913 i Frötuna församling hos en barnmorska, som tog emot anonyma mödrar. Endast moderns födelsedata kan läsas i födelseboken. Sune döps och skrivs in på Allmänna Barnhuset i Stockholm mot en betalning av 800 kr. Efter ca sex månader placeras han som fosterbarn hos Elisabeth och Oskar i Överum, Kalmar län. Inom ett par månader avlider Oskar. Elisabeth står då ensam med ett barn, som hon vill lämna tillbaka. Hon övertalas emellertid att behålla honom. Ganska snart träffar hon en ny Oskar Andersson, som hon gifter sig med. Han blir Sunes fosterfar resten av livet.

Sune hade en bra uppväxt och han ville inte söka sina rötter. Den efterforskningen har gjorts av hans barn och barnbarn. De första gissningarna, om kungliga eller adliga rötter från något herresäte i Stockholmstrakten, kom snart på skam. Ett idogt letande i arkiven från Frötuna och barnrullorna från



*Per Johan Sune som liten.
Foto: privat*



*Emma Amanda Oktavia med familj.
Foto: privat*

Barnhemmet gav ingen ledtråd om föräldrarna. Från "Sveriges befolkning 1860-1947" plockade vi fram kvinnor med rätt födelsedata. Vi studerade företrädesvis kvinnor i Stockholmstrakten. Samtidigt bestämde vi oss för att komplettera vår arkivforskning med DNA-forskning. Tre av oss syskon, en bror, en syster och jag, DNA-testades. En 92-årig moster testades också, för att vi senare skulle kunna sortera bort DNA-träffar, som kom från mormor. Vi anslöt oss till flera DNA-grupper på face-book för att få råd och stöd. När DNA-träffarna började dyka upp var det förvånansvärt många med anknytning till Gotland!?

Vi gick med i ett Gotlandsprojekt. Där fick vi tips om några kvinnor med rätt födelsedata. En av våra Gotlands-DNA-träffar hade hittat en

koppling i sitt släktträd med en kvinna med rätt födelsedata. Efter egen dubbelkoll i kyrkoarkiven forskade vi framåt och hittade tre ättlingar till kvinnan, barnbarn. Vi kontaktade dom per brev. Vi fick ett svar! En kvinna boende på Gotland. Efter en tid ställde vi den brännheta frågan "Skulle du kunna tänka dig att ta ett DNA-test?" Och vi fick ett JA! Testet genomfördes och vi väntade på svar. Så kom svaret! BINGO! Testvärdena visade kusin/halvkusin till oss! **Så var farmor funnen - Emma Amanda Oktavia Pettersson!** I maj åker vi tre syskon till Gotland för att se var farmor har bott och ett besök hos kusinen. Men så återstår frågan – vem var farfar?

Sören Andersson

Olov Mattssons CD/USB till försäljning

Föreningen har Olov Mattssons CD till försäljning. CD:n innehåller så gott som samtliga familjer i gårdar och torp i Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryds socknar i Ydre kommun 1600-1930 talet. Tidervalsrum, Kisa, Västra Eneby, Oppeby, Kättilstad, Hägerstad, Horn och Hycklinge socknar i Kinda kommun 1600-1900 talet. Samt soldater med familjer i hela Ydre kompani och Ydre delen av Vifolka kompani. Pris 150:- + porto. CD:n finns nu även på USB-minne för 200:-. Vill du beställa så kontakta Gerd Brisfjord Karlsson: gerdbk@yahoo.se eller tel. 073-071 85 11.



Föreningens styrelse 2019 - 20



Fr. v: Anna Tengwall, Anders Johansson, Tom Wallberg, Solvig Wigén, Torbjörn Aronsson, Sören Andersson, Lasse Karlsson. Foto: Lene Aronsson

Ordförande

Lasse Karlsson
Tel. 072-321 61 59
lassektranas@gmail.com

Vice sekreterare, webmaster

Anders Johansson
Tel. 070-627 93 41
webmaster@tranasydre.se

Vice ordförande

Tom Wallberg
Tel. 070-587 27 49
tom.wallberg@hotmail.se

Ledamot

Torbjörn Aronsson
Tel. 073-901 28 19
tobbearon@gmail.com

Kassör

Solvig Wigén
Tel. 070-223 94 64
wigen.sg@telia.com

Ledamot

Sören Andersson
Tel. 070-651 53 49
sand@allt1.se

Sekreterare

Anna Tengwall
Tel. 073-084 77 82
a_tengwall@hotmail.com

Övriga funktionärer

Kursansvarig:

Gerd Brisfjord Karlsson tel 073-071 85 11
gerdbk@yahoo.se

Redaktionskommitté:

Lasse Karlsson tel 072-321 61 59
Gerd Brisfjord Karlsson tel 073-071 85 11
Torbjörn Aronsson tel. 073-901 28 19

Medlemsöppet

Nytt för i år är att vi har öppet alla tisdagar från 21/1 till 28/4 mellan klockan 15.00 och 18.00. Dessutom förlängt öppet till klockan 20.00 vid tre tillfällen - 25/2, 31/3 och 28/4.

Föreningens medlemmar har möjlighet att ta del av allt i vårt arkiv och våra datorer i föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås. Nu finns också Arkiv Digital på ett flertal av datorerna. Ett par värddar finns på plats som hjälp. Fika finns för den som önskar. Tiderna och ansvariga finns noterade på sidan 3.

Vårens forskarkafé

Dessa träffar är till för dig som är intresserad av att träffas, prata släktforskning, ge varandra tips, ta en kopp kaffe och ha trevligt tillsammans. Den 2 mars och 6 april klockan 14.30 - 17.00 i föreningslokalen.

Medlemsavgiften

Ett inbetalningskort medföljer medlemsbladet och vi är tacksamma om du betalar avgiften så fort som möjligt. Notera namn och gärna adress i samband med betalningen så får vi också koll på att du inte har ändrat adress.

Mail-adress

Vi vill gärna ha din mail-adress eftersom vi skickar ut information om nyheter och eventuella förändringar i programmet via mail. Om du inte lämnat din adress eller bytt den, skicka ett meddelande till lassektranas@gmail.com.

Medlemsavgift 100 kr/år. Familjemedlem 50 kr/år
Föreningens plusgirokonto: 442188-9

Tranås/Ydre Släktforskarförening

www.tranasydre.se