



Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad våren 2013

Vårens program

Pricka in i
almanackan!

Sidan 3

Författarbesök



Sidan 4

Om Anna Ahlforth

Sidan 6



Smått och gott
ur böckerna

Sidan 5



Du har väl sett vår nya hemsida!

www.tranasydre.se

Ordförande har ordet

Så börjar ett nytt år igen och vi skriver nu 2013. Oj, oj vad tiden går fort. Men innan vi tar fart in i det nya kan vi väl titta lite tillbaka på förra året. Det blev ett år med mycket god uppslutning på föreningens olika aktiviteterna. Vid utflykten i maj liksom kyrkogårdsvandringen i september såg vädrets makter till att regnet öste ner. Men släktforskare är ett tappert folk så det blev bra ändå. Vi hade en oförglömlig kväll med representant från Arkiv Digital och vi har fått lära oss hantera gamla dokument av Maria från Landsarkivet. Grötfesten drog som alltid fullt hus och tre härliga tjejer underhöll med julsånger.

Nu drar vi igång 2013 års verksamhet. Då vill jag börja med att hälsa alla nya medlemmar välkomna i vår förening! Jag hoppas att ni, var ni än bor i vårt avlånga land, ska trivas med oss. Jag vill också ge en eloge till alla er "gamla" medlemmar som troget är efter år betalar er medlemsavgift och stannar kvar i vår förening. Ni ska alla veta hur viktiga ni är, utan er stod vi oss slätt i släktforskarföreningen.

Nu har vi först årsmötet i mars och Släktforskningens Dag samma månad. Därefter kommer en spän-

nande berättarkväll i april. Sen avslutar vi våren som alltid med en utflykt.

Vår duktiga webbmaster Anders, håller på att om-
arbeta och förnya föreningens hemsida så den blir
ännu bättre och enklare att använda. Två fortsätt-
ningskurser i släktforskning är igång och några per-
soner står redan på listan för höstens nybörjarkur-
ser. Tisdagsöppet har också sina trogna besökare.
Man kan väl gott säga att det är full fart i föreningen.
Men trots det tar vi i styrelsen gärna emot idéer och
synpunkter på föreningens verksamhet från er alla.
Ibland känns det som man lider av idétorka. Tveka
inte, slå gärna en signal till oss och berätta vad ni
tycker vi ska satsa på.

Så ser jag fram emot ännu ett bra år i vår förening
och säger ett stort TACK till alla mina duktiga med-
arbetare under 2012!

Välkomna till vårens verksamhet!

Gerd Brisford Karlsson
Ordförande

Amerikaveckan 2013

Från den 19 till 28 juli pågår Amerikaveckan i Ydre och Kinda kommuner. Invigningen av veckan sker den 19 juli i Kisa. Olika programpunkter finns sedan under veckan i Kisa och på olika platser i Ydre. Ett speciellt informationsblad, liknande Ydre Allehanda, kommer att ges ut inför aktiviteterna.

Tisdagen den 23 juli kl 15-19 kommer Tranås/ Ydre Släktforskarförening att medverka på Biblioteket i Österbymo. Detta i samband med att Björn Johansson, Norra Vi Hembygdsförening, presenterar en fotoutställning kring emigrationen från Ydre.

Mer information på www.amerikaveckan.se



Program våren 2013

Årsmöte

Lördagen den 9 mars kl 15.00

Gunnar Malmberg berättar om sitt besök hos släktingar i USA.

Föreningen bjuder på kaffe med bröd.

Plats: Hembydsgården, Tranås



Släktforskningens dag

Lördagen den 16 mars kl 10-14

Plats: Tranås Stadsbibliotek



Berättarkväll

Torsdagen den 25 april kl 18.30

Besök av Suzanne Setterblad med flera.
Kaffeservering.

Plats: Vuxenskolan, Storgatan 50, Tranås



Utflykt till Gamla Linköping

Lördagen den 25 maj

Vi besöker Föreningen DIS i deras forskarstuga.
Kaffe med räksmörgås på Dahlbegs Café. Pris 87 kr.
Guidad visning av Gamla Linköping. Pris 40 kr.

Samling vid Parkhallen kl 8.45 för samåkning.

**Anmälan till Gerd Brisfjord Karlsson, 0140-16159,
senast den 14 maj.**



Folksam

Lars Karlsson

Tel. 0140-153 05, 076-125 30 39

**Studieförbundet
Vuxenskolan**

Tranås

0140-16304

Tant Anna

Jag är född på Stigbergsgatan 4 i Tranås 1948. I huset bodde jag med mina föräldrar på första våningen och tant Anna (Ahlfort) bodde på andra våningen. Nyfiken som jag är har jag forskat i hennes släkt och vill berätta lite om tant Anna och hennes förfäder.

Jag börjar med Annas mormor Lovisa Ahlfort och morfar Johannes Samuelsson.

Lovisa Ahlfort föddes 1790 på Östanå säteri i Åsbo. Hennes föräldrar var Gustaf Adolf Ahlfort och Catharina Lovisa von Gertten. Gustaf Adolf var sonson till Eric Ahlfort som också var Greta Garbos anfader.

Lovisa gifte sig med avskedade fänriken Anders Adam Lindahl. Paret bosatte sig på Gärdslätt rusthåll i Rinna. 1814 föddes sonen August. Ytterligare en son, Per Vilhelm, föddes 1818 men han blev bara sex månader gammal då han dog av slag.

Den 27 oktober 1820 dör Anders Adam Lindahl. Han ”ihjälksjuter sig själv” som det står i dödboken. Lovisa och sonen August får flytta till gården Bjärhult i Malexander där de bor ”till hus”. Där bor de till 1829 då Lovisa gifter sig andra gången med **Johannes Samuelsson**.

Johannes Samuelsson föddes 1795 i Högstorp, Säby. Hans föräldrar var drängen Samuel Nilsson och pigan Stina Persdotter. När Lovisa och Johannes gifte sig var Johannes dräng eller rättare på Liljeholmen. Paret bodde de första åren hos Lovisas bror Carl Gustaf Ahlfort på gården Blåvik, Ekeby. Där föddes dottern **Johanna Carolina** 1832, tant Annas blivande mor. 1834 flyttade familjen till utjorden Klämman i Säby. 1837 avled Lovisa av vattusot och 1839 dog hennes son August också av vattusot.

Dottern Johanna Carolina var 5 år när hennes mor dog. Johannes kunde inte ta hand om Johanna Carolina så hon placerades som fosterbarn 1837-1850. Johannes bodde som inhyes i Klämman. Johanna Carolina står som ägare till Klämman.

Föräldrarna Johanna Carolina Johannesdotter och Gustav Andersson.

1850, när Johanna Carolina var 18 år, flyttade hon som piga till gården Bråmålen som var granngård till Klämman.

Gustav Andersson föddes 1826 i Röamålen, Säby. Hans föräldrar var Bonden Anders Persson och hustrun Carin Johansdotter.

1852 gifte sig Johanna Carolina och Gustav och bosatte sig i Klämman. 1853 sålde de Klämman och köpte gården Kättebo, Säby. Johanna Carolinas far bodde kvar i Klämman tills han dog 1875.

Under åren 1854-1872 fick Johanna Carolina och Gustav nio barn. **Anna** föddes 1869 och var näst yngst. Sex av syskonen emigrerade till Nordamerika under 1880-talet. Anna var en av dem.

Carolina och Gustaf sålde gården Kättebo och köpte kv. Norra Missionen no 70 i Tranås köping och flyttade dit 1889. Adressen är Falkgatan 7.

Anna Ahlfort

1901 återvände Anna till Tranås. Då hade hon tagit sin mormors efternamn Ahlfort. I föräldrarnas fastighet på Falkgatan 4 startade hon Ahlforts konditori och festvåning. Idag finns Åhléns varuhus på denna tomt. Annas föräldrar dog 1911 med bara några månaders mellanrum och Anna övertog fastigheten.

Enligt min mor var Ahlforts konditori välkänt och omtyckt. Det fanns mycket fina bakverk och till

Interiör från Ahlforts Konditori.





Anna Ahlfort med sin personal. Anna står i mitten. Hennes bror David sitter i korgstolen, t.v. om honom Anna Johansson (gift Göransson) t.h. Susanna Bengtsson. Övriga kan jag inte namnen på.

julen tillverkades fina marsipanfigurer. Skyltningen, särskilt till julen, ska också ha varit något utöver det vanliga.

Min mormor, Elin Fransson, var anställd i början av 1900-talet i bageriet och köket. Elins kusin, Anna Johansson gift Göransson, var också anställd som bagerska hos Anna Ahlfort. Min mormor Elin, född 1880, och kusinen Anna, född 1881, var uppväxta i samma hem – backstugan Fredriksberg under Färestorp. Anna Ahlfort gjorde varje år en sommarutflykt till Fredriksberg med sin personal.

1939 sålde Anna Ahlfort konditoriet och festvåningen. Fastigheten köptes av Sven Hettemark. Anna flyttade till Söder och köpte Stigbergsgatan 4.

Mina föräldrar Erik och Alice Karlsson flyttade till Stigbergsgatan 4 år 1942. De kom också att ta

hand om skötseln av fastigheten; eldade pannan med ved och kol, skötte trädgården med många blomsterrabatter och grusgångar.

För mig blev tant Anna en mormor/farmor. Hon var alltid med vid alla högtider och födelsedagar. Hon fanns alltid i min vardag också. Om jag var sjuk kom hon och läste böcker för mig. Jag kan än idag känna hur det luktade i hennes våning. Till jul kom först en tomtemor med en korg med godis på armen. På julafton kom tomtefar med en liten julgran i handen. Denna tomtemor och tomtefar hade tant Anna haft i sin julsmyckning.

År 1963 avled tant Anna efter ett långt liv utan sjukdomar. Under det sista året avtog krafterna men med hjälp av min mor Alice fick hon avsluta livet i sitt hem. Hon finns bevarad som ett kärt minne hos mig.

I denna berättelse finns likheter mellan Lovisa Ahlfort och hennes farfars syster Maria Katarina Ahlfort (Greta Garbos anmoder). Båda gifte sig med drängar från Liljeholmen, vilket inte accepteras av deras familjer. Vad jag tror så fick båda två ganska svårt i sitt fortsatta liv. Nämnas kan att Lovisas andra giftermål med drängen inte finns omnämnt i släkten Ahlforts tabeller på nätet.

Ingegerd Fransson

interfejs

Datasupport & försäljning

Nu har vi även utbildningar! Se mer på vår hemsida.

Östra Bergsgatan 5C
573 36 Tranås

0140-74 13 60

info@interfejs.se
www.interfejs.se

FASTIGHETS
I TRANÅS AB

Göran Lennartsson, Reg. Fastighetsmäklare

Storgatan 4 0140-120 70 Fax 0140-190 20 info@famnab.se
573 32 Tranås 070-520 70 55 Bost 0140-31 16 11 www.famnab.se

Författarbesök

I samband med Öppet Hus den 26 januari hade vi besök av författaren Anna Rudberg och hennes goda vän Vibeke Olsson. De båda samtalade framför allt om Annas bok *Över byn välver sig himlen* men även Vibekes serie om sågverksungen Bricken berördes. Åhörarna fick också tillfälle att delta i samtalet och ställa frågor.

Över byn välver sig himlen handlar om livet i en liten by som heter Ängarna. Den ligger i Småland men kunde ligga var som helst i Sverige och dess invånare kunde vara dina eller mina förfäder.



Anna Rudberg och Vibeke Olsson

Byns historia skildras genom korta möten med människorna i byn, från 1800-talets sista år fram till nutid.



Man ska inte låta sig luras av det vackra omslaget på boken. Anna Rudberg ger en stundtals ganska brutal skildring av livet i en liten by – om fattigdom och om oförmåga att kommunicera. Men också om kärlek och längtan, och där finns några fina porträtt av framför allt starka kvinnor och berättelser om kärleken mellan djur och människor.

Anna Rudberg är en mycket känslig naturskildrare. Landskapet, årstidernas växlingar, dofter och ljud framställs oerhört levande.

Lillian Ström

Medlemsöppet

Som medlem har du möjlighet att besöka våra lokaler på Storgatan 50 på tisdagseftermiddagar. Där kan du forska i föreningens arkiv och samlingar eller använda våra datorer. Du får träffa andra medlemmar och utbyta tankar och erfarenheter – och ta en kopp kaffe.

Ett par värdar finns på plats och kan hjälpa dig hitta rätt i materialet.

Tisdagar under tiden 22/1 - 7/5, kl 15-19

Tappa inte bort inbetalningskortet!

Vi ser gärna att du betalar medlemsavgiften senast den 31 mars.

Medlemsavgift 100 kr/år
Familjemedlem 50 kr /år
Föreningens plusgirokonto: 442188-9

Kursverksamheten

Just nu är en fortsättningskurs igång med 14 deltagare uppdelade på två grupper. Till hösten startar som vanligt en nybörjarkurs.

Rekommendera gärna våra kurser till vänner och bekanta! Kursansvarig är Gerd Brisfjord Karlsson, telefon 0140-161 59.

Vi vill ha bidrag!

Det är vår ambition att varje blad ska bjuda på något läsvärt. Har du någon intressant att berätta – stort eller smått – så hör av dig till Gerd eller Lillian (kontaktuppgifter finns på sista sidan). Varje bidrag är välkommet!



Präster i krogslagsmål

En notering från den 14 november 1749 visar att 1700-talets prästmän kunde slåss och leva loppan på svenska krogar. I varje fall på Klörups gästgivargård i Skåne.

Orsak till det bråk som utbröt, uppges i rättegångshandlingarna vara att kyrkoherden i Trelleborg, Nils Bruzelius, med sällskap bestående av en komminister samt en ”högaktad sekreterare”, funnit det serverade vinet vara alltför skralt. Missnöjet med vinet ledde till häftig ordväxling vilket så småningom utlöste full krogkabalik med dragna värjor och pistoler, svordomar samt en hel del blodvite.

Enligt protokollet hade en av kyrkans män ilsknat till så till den grad att han drog sin värja och slog den rakt över krögarens ansikte. Nu var det inte enbart kyrkans tjänare som slogs och fåktade. Tumultet hade också spritt sig ut på stallbacken, där prästgårdsdrängen slogs för allt vad han var värd med gästgivardrängen.

En sak torde dock stå klart för en nutida betraktare. Även om vinet kanske inte varit av den bästa sorten, torde knappast alkoholstyrkan ha lämnat övrigt att önska.

Källa: Boken svensk Historia – Levander ”Landsväg, krog och marknad”

Sällsynta händelser och olycksfall

Det var vanligt att prästen skrev små notiser om ovanliga händelser i socknen. Förutom födda, vigda, döda innehåller Bälinge C:2 (1712-1753) bland annat några sidor som prästen har kallat ”Sällsynta händelser och olycksfall!! (Med två utropstecken.)

Anno 1773 uti Septembris månad kom en gammal Soldat hem wid namn Olof Schwart född i Bergslagen, som gick ut Anno 1700 för Losgiärds rota och blev fången wid Poltava. Hwarpå han blev förd til Moskwa sedan till Nisna, therifrån till Casan och äntel. til Siberien, hwarest kan blev bortsåld till General Jöran Stephanowits för träl som war wid gränsen emot Turkie för honom war han uti 10 år och wiste intet af freden som slöts emellan Swerige och Ryssland år 1721 då the andra fångarna kommo hem, utan hade thenne bemälte Schwart ännu länge suttit ther i sin trälldom, therest han tillika med 3 andra ej fått weta af den slutna freden, så han rymde ifr. thenna Generalen Stephanowits, och kom alltså äntel. hit hem några och 70 år ungefär gammal.

Sedan dröjde det fem år innan något hände som var värt att notera:

År 1738 uti gångdagsveckan blev den mindre klockan sprucken wid pass 1 qu. långt på thenna brädden som kläppen slår, och theraf mistat alldeles sitt liud.

(Gångdagsveckan =böneveckan)



Stort tack till våra annonsörer för ert stöd till föreningens verksamhet!

Föreningens styrelse

Ordförande

Gerd Brisfjord Karlsson
Tranåskvarnsgatan 14 A
573 33 Tranås

0140-161 59
073-071 85 11
gerdbk@yahoo.se

Vice ordförande

Gunnar Malmberg
Storspovsgatan 7
573 37 Tranås

0140-177 34
gunnar.sa.malmberg@telia.com

Kassör

Ingegerd Fransson
Tingshusvägen 1 B
573 35 Tranås

0140-155 12
076-786 71 66
ingegerd.fransson@telia.com

Sekreterare

Lillian Ström
Högstorp 1
573 92 Tranås

0140-660 06
070-548 98 22
lillian.strom@telia.com

Vice sekreterare, webmaster

Anders Johansson
Storgatan 57 B
573 32 Tranås

0140-121 29
070-627 93 41
webmaster@tranasydre.se

Ledamot

Iréne Nordell
N. Storgatan 86
573 34 Tranås

0140-140 57
irene.nordell@live.se

Ledamot

Sune Gustavsson
Tranåskvarnsgatan 14 C
573 33 Tranås

0140-610 24
suneoannmargret@hotmail.com

*Har du flyttat?
Glöm inte att meddela ny adress till vår kassör.*

Tranås/Ydre Släktforskarförening
www.tranasydre.se